

SNEZT TACE



6 oktober 2013

Er was eens een dag,
en die begon met alles' zacht.

Toen de wind kwam piepenloeren
gingen we allemaal over ons toeren.

ARD we begonnen zeilen gingen we
zo snel als de bliksempijlen.

Wie is nu de kampioen,
De grootste kapoem.

En ja hoor dat zijn wij
en dit gedicht is nu woordij.

EINDE

